

# FEEST! OP SOLDER

## Audiotour voor kinderen van 10 – 12 jaar

Welke tijd van het jaar je ook komt, het is altijd feest in het museum! Met de audiotour leer je over de achtergronden van onze feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Pinksteren. Deze dagen hebben een christelijke oorsprong. Met deze audiotour willen we de achtergrond van deze feesten laten zien. Waar komt het Sinterklaasfeest vandaan en wat vieren we eigenlijk met Pinksteren? Welke verhalen horen hierbij?

Op verschillende plekken in het museum krijgen de kinderen via het audiotour apparaatje informatie over het huis met de kerk en over feestdagen. Soms krijgen ze een speciale 'feestvraag' waarmee punten te verdienen zijn. Aan het eind krijgen alle kinderen als aandenken een diploma met hun score mee naar huis.



**Doelgroep:** kinderen van 10 – 12 jaar en hun ouders

**Duur:** ongeveer 1 uur

**Prijs:** entreprijs voor het museum

De audiotour is onderdeel van [Feest! Weet wat je viert](#); een initiatief van Museum Catharijneconvent Utrecht in samenwerking met Museum Ons' Lieve Heer op Solder.

Wilt u met de klas langskomen? Kijk dan even op onze website bij onderwijs.

### Nieuw: Feest! op Solder doe je nu samen!

Ouders/begeleiders kunnen nu samen met hun kind de Feest! audiotour ontdekken met de Feest! Op Solderkaart. Op deze kaart staan allerlei vragen en tips over de verschillende feestdagen uit de tour. Vergeet na afloop niet het Feest! Op Solder diploma op te halen bij de balie. Veel plezier!